

ANTWOORDEN OP DE OPEN VRAGEN:

Waar bent u zich bewust van geworden door de bijeenkomst, wat gaf inzicht en wat bent u anders gaan doen?

Dat je een deel van het kind beledigd als je slecht over de andere ouder praat
Naast het feit dat wij het hier gewoon over zijn vader hebben, heb ik ook een foto opgehangen. Zo is hij ook in 'beeld'
Dat het belangrijk is om rustige blijven tegenover de andere ouder en dat mijn kind altijd haar verhaal mag doen over wat er bij de andere ouder gebeurt
Meningsverschil over geld opgegeven, niet meer elke keer gevraagd om info van de kinderen, maar gewoon afwachten op een maandelijks bericht
Ik blijf aan die goede ouderband werken.
Ik ben toch weer gaan twijfelen of ik niet nogmaals een stap zou moeten richting mijn ex omwille van de kinderen, maar hulpverlening heeft me doen beseffen dat dat geen zin heeft in onze situatie helaas.
Ik besepte me dat een ongezonde relatie tussen ex partner zijn familie en kind
Ik beseft dat de andere ouder echt moet veranderen
Dat de kinderen beide ouders hard nodig hebben
ik begrijp de loyaliteit van onze kinderen naar hun moeder beter. De kinderen moeten van haar elke dag oefeningen doen, ook als ze bij mij zijn. Dat willen ze uit zichzelf niet maar ze doen het ook uit loyaliteit. Dat is voor ons vaak een moeilijk moment maar ik kan hun daar nu beter bij steunen.
ik betaal gewoon mijn ding en laat de rest maar waaien. ooit komt er een eind aan. praat er niet meer over.
Ik beseft dat 'modder gooien' niet in het belang van het kind is. Ik krijg geen foto's van haar maar heb met oude foto's een fotocollage gemaakt waar ook hun moeder op staat. Als ze dan ooit bij mij zijn, dan zien ze dat.
Dat mijn vertrouwen onwijs beschadigd is door mijn ex, masr die van me kind niet. Ondanks het vertrouwen probleem probeer ik kleine extra stapjes te zetten voor me kind.
Impact op een kind zonder dat je het altijd merkt

Ik ben meer los gaan laten dat ik invloed kan hebben op de huidige situatie. Ik heb de lat lager gelegd zodat er minder stress is bij mij.
Omwille van de kleine aardiger en opener zijn. De pijn die mn ex mij heeft gedaan probeer ik los te laten hij is nu alleen de vader van ons kind
Wij hebben samen met de kinderen erover gepraat dat contact er wel moet zijn in de toekomst, dat het heel belangrijk is. Ook dat de ziekte een plek moet krijgen en hoe mee om te gaan.
Ik zeg nu gewoon gedag ondanks dat de ander ouder dat niet doet. Wil het doen voor de kleine.
ik weet dat ze loyaal zijn naar de ander en daar moet is me bij neerleggen onze kinderen. Ik heb de moed bijeen kunnen rapen om m'n oudste dochter weer te contacten. De keerzijde is dat een negatieve reactie zoveel pijn doet.
Dat er twee ouders nodig zijn , voor de emotionele ontwikkeling van een kind
Gedachte van het kind
Niet kwaad spreken over de andere ouder
Dat ons kind voelt dat hij en zijn ouders ieder in eigen wereldje leeft. Ondanks dat mijn ex hier fel tegen is om die verbinding te maken en hulp daarvoor afwijst probeer ik hem toch te overtuigen dat het belangrijk is. Helaas zonder resultaat.
Ik blijf enthousiast voor mn kind als papa 'm komt halen of weer een cadeautje heeft gegeven.
Ik beseft me dat de andere ouder in beeld moet zijn. Maar de andere ouder wil zelf geen omgangsregeling met het kind. Dus of ik een foto moet geven..vraag ik me sterkt af. Misschien als het kinder ouder is dan 3
Ik ben me gaan beseffen dat ik geen invloed meer heb op de opvoeding van mijn ex-partner en dat ik zelf alles in huis heb (met hulp) om bij te dragen aan de ontwikkeling van mijn kind.
Kennis op gedaan

ANTWOORDEN OP DE OPEN VRAGEN:

Waar bent u zich bewust van geworden door de bijeenkomst, wat gaf inzicht en wat bent u anders gaan doen?

Dat de andere ouder moet veranderen en inzicht moet krijgen wat het beste voor het kind is
Dat de andere ouder ook aan moet halen ipv afhaken.
Dat de innerlijke houding belangrijk is
Dat de kinderen er tussen staan, ik ga voor en zie mijn kinderen
Dat de kinderen loyaal zijn naar beide ouders
Dat ik dit stadium al 3 jaar voorbij ben. En dit het beste zo vroeg mogelijk gedaan kan worden.
Dat de problematiek zich veelvuldig voordoet.
Dat de vader van mijn kinderen nu nog niet toe is aan een gesprek en dat ik een gesprek niet kan afdwingen en zelf stappen moet zetten voor de toekomst.
Dat we goed bezig zijn maar er nog niet helemaal zijn.
Dat elk klein stapje verbetering er 1 is, hoe klein ook.
Dat er ook verteld wordt vanuit de kant van een kind/jongere
Dat er wat moet veranderen
Het wereld van kind en cirkel
Nooit direct in boosheid een reactie sturen , maar eerst.rustig worden en dan een fijne reactie sturen waarin je wel jou mening geeft
Wat zegt mijn kind over 10-20 jaar ?
Algemene informatie alles wat nuttig
Alles valt en staat bij communicatie
Aparte wereldjes en dat er verbinding moet zijn zodat het kind goed kan ontwikkelen
Beide ouders zijn nodig
Dat ik zelf hulp moet zoeken en niet moet afwachten tot we eindelijk bij de hulpverlening terecht kunnen
Bij een scheiding ervaart een kind alle wrijving
Dat als de andere ouder zich realiseert dat de kinderen beide ouders even veel willen zien en dat ook kan daar gelegenheid voor gegeven moet worden.

Dat dit iedere ouder dit op zijn eigen manier interpreteerd. Het heeft voor mijn ex niets veranderd.
Dat we het goed doen!!! Zoon zei zelfs dat het al zo gaat als er werd
Dat we hoe dan ook 2 kinderen SAMEN hebben.
Dat we meer moeten samenwerken
Dat wij echt samen moeten praten
Ik kan wel vanalles willen voor mijn kinderen maar als mijn ex dit niet wilt of afspraken het soms echt ophoud. Moeite te doen
De bevestiging dat mijn inzicht juist is.
De cirkel heeft in 1 plaatje weergegeven wat ik in onze situatie merk. Dus meer een visuele weergave.
De wereld van een kind
Dit moet stoppen
Het loyaliteit conflict, en dat ik het toch bij het goede eind heb
Het nog meer vanuit het kind bekijken
Kijk door de ogen van je kind!
Wat een kind voelt en denkt als de ouders niet beseffen wat hun gedrag/handelen allemaal met het kind doet.
Interesse in je kind is niet hetzelfde als controleren
Hoe de kinderen het ervaren
Dat ik het goed doe voor mijn kind
Dat ik mij verantwoordelijk voel. "Mama, waarom heb jij dit laten gebeuren en mij meegegeven terwijl je wist wat voor een man papa was?!?"
Loyaliteit van een kind
Dat ik zelf al uit gedachte van kind handel. Veryrouwen in mezelf. Dit is enige manier
Belevens van het kind
Dat als we bepaalde zaken willen veranderen dat van 2 kanten gereageerd moet worden. Het is onze situatie te ver om dat alleen van mijn kant te doen.

ANTWOORDEN OP DE OPEN VRAGEN:

Waar bent u zich bewust van geworden door de bijeenkomst, wat gaf inzicht en wat bent u anders gaan doen?

Ik besef dat ik nog meer rekening moet houden met de kinderen zodat ze weinig last hebben van gedoe tussen de ouders
Dat het kind het lastig vind de eigen identiteit te vinden
Minder in 'gevechtenstand' staan (met ex).
Dat de meest onschuldige situaties kunnen leiden tot een loyaliteits conflict
Ik besef het me steeds meer dat het kind ons alle twee nodig heeft alleen werkt niet iedereen mee en is het kind de dupe er van
Meer ruimte geven aan beide ouders voor het kind; zoals in de cirkels
Hij heeft nu ook iets van mij bij mama thuis
Hoe klein de stap ook is, iedere stap is er een.
Het kind heeft de andere ouder ook nodig
Dat ik meer bewust wil zijn, wanneer onderwerpen over andere ouder worden aangesneden. En dat wat ik doe oké is
ik ben nog niet gescheiden, ik ben me bewust geworden van hoe belangrijk het is dat ouders elkaar respecteren en het kind voorop stellen
Ik was mij al bewust van dingen, hierdoor heb ik zelf hulpverlening aangevraagd en kreeg ik tip deze bijeenkomst bij te wonen. Ik vond het een zeer mooie en emotionele bijeenkomst.
hoe machteloos ik hierin sta.
Steeds positief praten tegen de kinderen
als er een persoonlijkheidsstoornis speelt, moet dat eerst aangepakt
Dat ik naar mijn kind moet luisteren, wat haar behoeftes en wensen zijn.
Dat het belangrijk is om altijd te kijken. wat kan ik er zelf nog aan veranderen dat het beter gaat.
Minder veroordelend wanneer kind over een nare situatie bij de andere ouder spreekt
Meer informatie doorgeven aan de ander, terwijl ik weet dat hij dat niet gaat doen
Dat je achteraf geen spijt wil hebben van de gecreëerde situatie

Niet zo zeer door de bijeenkomst, maar het feit dat de kinderen ALTIJD contact kunnen hebben met de andere ouder.
Er wordt vaak niet in het belang van het kind gehandeld.
Trots opzij en praten (proberen) met elkaar over kinderen
Ik besef mij dat ik meer bewust moet zijn wat de ander als trigger heeft op mijn emotie en andersom.
ik ben minder kwaad als we weg gaan en de kinderen zwaaien naar mama
Visie vanuit het kind
Nog meer in belang kinderen denken, ook heeft kind over je ex vriend
Dat is alles al doe wat ik kan doen
Meer bewust geworden van de denkwijzen en emoties van kind
aan het welzijn van de kinderen denken en niet aan je eigen problemen die er zijn met de andere ouder.
De afstand die wij van elkaar wonen is niet positief om zaken te regelen.
Doen nu meer beeldbellen
Ten eerste dat ik al een hele hoop goed heb gedaan. Bijv de eerste vaderdag nadat we uit elkaar waren gegaan gaf ik de vader van mijn zoontje een foto van hun tweeen.
Dat beide ouders echt het beste het belang voor de kind wil hebben
Dat ze ook tijdens dagen bij mij vader kunnen zien/bellen etc
Onze situatie is niet uniek en er is hulp beschikbaar.
Minder negatieve invloed
Dat de innerlijke houding ook moet kloppen met wat je zegt over de nadere ouder tegen je kind, dat is nog een uitdaging
Ik heb aan de wens van mijn kinderen toegegeven om half bij mij en half bij hem te gaan wonen Al denk ik wel dat het fout zal gaan.
Steeds benoemen bij de kinderen dat hun vader een onderdeel is van hun leven en zij de ruimte hebben van mij om met hem in contact te zijn.
Dat je de ex-partner niet moet diskwalificeren als ouder.

ANTWOORDEN OP DE OPEN VRAGEN:

Waar bent u zich bewust van geworden door de bijeenkomst, wat gaf inzicht en wat bent u anders gaan doen?

Wat zegt mijn kind over 10-20 jaar ?
Ik ben op de goede weg met het boek hoe leid ik mijn kind van Ellen White
Hoe belangrijk een klein openinggetje van de cirkels zijn
Dat het om de kinderen draait en niet om de boze ouders. Dat kinderen nog veel moeten leren en zich ontwikkelen. En als ouders zijn wij nog steeds hiervoor verantwoordelijk
Dat jezelf het beste een eerste stap kan zetten anders verandert er niks
Hoe machteloos ik hierin sta.
Positief spreken in bijzijn kinderen over partner
Proberen minder te vechten met ex.
Ruimte geven om contact met de andere ouder te hebben nog belangrijker dan ik me al besepte.
Dat beide ouders verantwoordelijk zijn dat hun kind beide ouder kan blijven zien
Dat ik als ouder hier niet mee in moet gaan, dit was in verleden best wel lastig. De oplossing is niet bellen. Dan voel hij de spanning niet en hoort hij dit niet meer.
Kinderen moeten de ruimte krijgen om over beide ouders te praten.
Dat ik heel ver ben en meer wist dan ik dacht.
Hopen op een opening !!!
Ik zou het graag anders zien voor de kinderen en hoop dat er toch nog ergens een ingang gevonden wordt.
Lief zijn voor elkaar
Ruimte geven om contact met de andere ouder te hebben nog belangrijker dan ik me al besepte.
Meer gaan praten met de kinderen over hun wereld bij de andere ouder.

Meer overleg met elkaar
Dat veiligheid toch voorop komt en dat emotionele schade ook gevaarlijk is
Ruimte geven voor de ander, niet op rode knoppen drukken
Wat ik eigenlijk al wist, emotie, gevoel en vragen van kinderen moet je nooit vergeten of in de wind slaan. Je kind moet zich veilig en geliefd voelen ook al zijn de ouders niet meer bij elkaar
Dat ik behoorlijk goed bezig ben en deze lijn vast moet houden.
Hoe kind dit zie over de scheiding
Leefwereld kind
Houd het kind so veel mogelijk buiten het conflict van de ouders
Dat de andere ouder er wel degelijk toe doet ondanks wat zij ons kind heeft aangedaan
Dat ik van goede wil ben en het beste voor de kinderen wil, maar onmogelijk is met mijn ex.
Veel... Het deed veel met mij emotioneel... Ook dat ik zelf best verdrietig mag zijn om een ouder die ik nooit meer zie. En dat ik dit juist NIET wil voor mijn kind.
Meer positief benaderen
Meer denken vanuit kindperspectief
Ik moet mijn kind niet opzadelen met mijn problemen over de financiële ex
Dat ik het bij het rechte rond heb. Maar dat hulpinstanties niet sterk genoeg zijn om in mijn specifieke situatie veranderingen door te kunnen voeren.
Dat ik de andere ouder niet kan veranderen
geen slechte dingen over ze moeder zeggen en niet te veel scheiding dingen met het kind delen die vervelend zijn

ANTWOORDEN OP DE OPEN VRAGEN:

Wat heeft uw verandering in handelen betekend voor uw kind?

Daar het minder over de scheiding gaat.
Dat het lastig is maar dat ze met vragen altijd bij mij terecht kunnen
Hij heeft zelf de foto's uitgezocht en samen opgehangen
Ze blijven het lastig vinden, niet zozeer de scheiding want dat wordt ook geboden door mij(omgang) alleen ze willen nu niet ivm de ziekte en onberekenbaarheid. Dat willen ze eerst dat dat rustiger wordt.
Ik hoop dat moeder daar meer ontspannen van is en dat daardoor de kinderen een rustigere omgeving hebben
Hij heeft papa een keer gebeld en een foto gestuurd
Meer rust en gezelligheid
Mijn kind wilde vooral positieve dingen over mijn ex vertellen; niet leuk om te horen maar ze voelde zich wel gehoord denk ik
Je eigen emotie een plek geven en het kind daarin tegemoet komen
Minder wrijving ervaren
de kids zijn iest openner geworden
ik heb dit naar de RvdK gecommuniceerd
Blij dat zij haar spulletjes aan haar vader kan zien. Zij is 3,5 jaar.
Was blij
Beeldbellen met andere ouder

ik kan alleen hun vragen over het verleden beantwoorden
dat het kind het soms moeilijke oefenmomenten beter doorkomt.
misschien geeft het hem rust.
Dat ik niet wil dat hij hiervan verdriet heeft. Dat hij altijd over zijn vader mag praten als hij dat wil en dat ik ook leuke dingen kan vertellen wat leuk aan zijn vader is.
Ik me bewust ben geworden dat je het kind niet moet belasten met de ' keuze '
Voor onze kinderen is er minder discussie in het dagelijkse leven tussen ons
Ik hoop dat hij begrijpt dat papa er ook mag zijn.
ze werden boos op mij, waarom ben jij zo positief over papa? hij is slecht en luistert niet en wil alleen zijn zin.
Mijn dochter durft meer te vertellen over hoe dingen voor haar zijn.
Dat moet nog gaan blijken.
Vraag krijg ik soms
Kind kijk vaker naar oude foto
Geen idee, ben op zoek naar hoe ik innerlijke houding aan te werken
Veiligheid en rust
Ze waren blij